

Είμαστε οι Σύριοι πρόσφυγες στο νησί της Σάμου,

Ο εγκληματίας δεν είναι μόνο αυτός που διαπράττει το έγκλημα, αλλά υπάρχει ένα πρόσωπο πιο σημαντικό από αυτόν σε κάθε έγκλημα που συμβαίνει, και είναι το πρόσωπο ή η ομάδα που τον καλύπτει και του δίνει άλλη μια ευκαιρία να διαπράξει ένα άλλο έγκλημα.

Αυτό συνέβη στην Τουρκία στη Σμύρνη στο χωριό (Velbahce).

Αυτοί οι Σύριοι νέοι (Mamoun al-Nabhan - Ahmed al-Ali - Muhammad al-Bish) σκοτώθηκαν εν ψυχρώ από έναν Τούρκο πολίτη, καθώς έκαψε το δωμάτιό τους ενώ κοιμόντουσαν στις τέσσερις το πρωί της 16ης Νοεμβρίου 2021.

Οι λεπτομέρειες του περιστατικού κρατήθηκαν μυστικές από τις τουρκικές αρχές.

Πόσο καιρό θα πεθαίνουν οι Σύριοι με αυτόν τον τρόπο, στην Τουρκία, χωρίς οι δράστες να λογοδοτούν. Οι Σύριοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εγκληματικές συνθήκες, όπως μπορείτε να δείτε στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και πριν από αυτό ήταν τα γεγονότα του τουρκικού κράτους της Άγκυρας και πριν από αυτό, της Ούρφα και άλλων, και κανείς δεν καθιστά τους δράστες υπεύθυνους επειδή είναι Τούρκοι πολίτες.

Γιατί πληρώνουμε με τη ζωή μας τον ρατσισμό των Τούρκων!!!;

Φύγαμε από τη χώρα μας γιατί δεν είμαστε ασφαλείς και δεν υπάρχει κανένας να μας προστατεύσει από τη βαρβαρότητα και την κτηνωδία του καθεστώτος και τώρα συναντάμε την ίδια μοίρα στην Τουρκία.

Εδώ βρισκόμαστε τώρα, ζώντας στο νησί της Σάμου στην Ελλάδα, σε ένα στρατόπεδο που μοιάζει πολύ με τη φυλακή του Γκουαντάναμο.

Ένας από τους Σύρους νέους συνελήφθη με ακατάλληλο τρόπο, καθώς κάποιος αστυνομικοί μπήκαν και τον πήραν από τον ύπνο του, με χειροπέδες (to Galal). Θα είχε απελαθεί μετά από τρεις ημέρες στη φυλακή, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση κάποιων δικηγόρων. Αυτός ο νεαρός μαζί με εκείνους άλλων εθνικοτήτων θα είχαν απελαθεί μόνο και μόνο επειδή είχαν λάβει την τέταρτη άρνηση για άσυλο.

Το ερώτημα είναι γιατί το αίτημα για άσυλο των Σύρων προσφύγων γίνεται δεκτό στη Βουλγαρία μετά από 3 μήνες και εμείς είμαστε στη Σάμο δύομισι χρόνια. Μας έχουν δώσει απορριπτικές αποφάσεις στο αίτημα μας μας για άσυλο και απειλούμαστε ανά πάσα στιγμή με σύλληψη ως εγκληματίες και ότι θα μας στείλουν πίσω στην Τουρκία;;;;;;!!!!!!

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των Σύριων στην Ελλάδα (Σάμος) και των Σύριων στη Βουλγαρία;;;;;!

Η Τουρκία δεν είναι μια ασφαλής χώρα για τους Σύριους και όλος ο κόσμος γνωρίζει σε τι εκτίθενται οι Σύριοι όσον αφορά την εκμετάλλευση, το ρατσισμό, τις δολοφονίες και τη ληστεία.....

Τα γραφεία ασύλου μας ζητούν αποδείξεις ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα για τους Σύριους. Αν ζούσαμε σε ασφαλές μέρος, δεν θα διακινδυνεύαμε τη ζωή μας και δεν θα φέρναμε τις βάρκες θανάτου που γνωρίζετε καλά και υποφέραμε αυτό το ταξίδι και τον κίνδυνο του θανάτου για να μείνουμε στην Τουρκία.... Αυτός δεν είναι ένας επαρκής λόγος για να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν είμαστε ασφαλείς στην Τουρκία;;;;; !!!!

Ίσως ντρέπομαι για τον εαυτό μου όταν λέω ότι ζω σε αυτό το στρατόπεδο ως φυλακισμένος, γιατί μου φέρονται όπως φέρονται σε έναν φυλακισμένο με κάθε έννοια της λέξης, και η μόνη αμαρτία που έχω διαπράξει είναι ότι είμαι Σύρος... Είστε ένοχοι επειδή ανήκετε σε μια ταυτότητα που δεν έχετε την απόφαση να αλλάξετε;!!!

Αυτές είναι οι δυνατότητες των χωρών που χρηματοδοτούν πρόσφυγες;;;;;!!!!

Θέλουμε να δουλέψουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα στην οποία ζούμε και να συνεισφέρουμε στην πληρωμή φόρων ώστε να μην μας βλέπουν οι πολίτες σαν να παίρνουμε τα χρήματα του κράτους τους...

Το κράτος μπορεί να επενδύσει τις δεξιότητες των προσφύγων και να τους απασχολήσει, όχι να τους αφήνει σε αυτά τα καμπ για να μετατραπούν σε

εσωτερικά διαλυμένους και επιθετικούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι στο να διαπράξουν εγκλήματα.

Θέλουμε μια αξιοπρεπή ζωή όπως ζουν τα παιδιά σας.

Θέλουμε να κάνουμε κάτι που να ωφελεί εμάς και τον κόσμο, όχι να περνάμε τη ζωή μας στον εκτοπισμό και στις φυλακές.

Δυστυχώς, μερικές φορές μία σφαίρα είναι πιο φιλεύσπλαχνη από την πλήξη που ζούμε καθημερινά.

Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε άνθρωποι σαν εσάς με κάθε έννοια της λέξης. Έχουμε όνειρα, στόχους και ικανότητες, αλλά δυστυχώς διαλύονται μπροστά στα μάτια μας με κάθε νέα μέρα που ζούμε σε αυτά τα καμπ.

Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι στο να γίνουμε πρόσφυγες, όταν οι κυβερνήσεις κερδίζουν πολέμους, οι ανυπεράσπιστοι άνθρωποι είναι οι μόνοι χαμένοι.

Και εδώ είμαστε σήμερα, ζητώντας τη βοήθειά σας, επειδή η θέση μας σήμερα είναι αδύναμη και δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά αυτό το στυλό για να σας εξηγήσουμε ένα απλό και σύντομο μέρος αυτού που περνάμε καθημερινά.